



De Katholieke Kerk groeit

Het aantal toetredingen tot de Rooms-katholieke Kerk in Nederland is de afgelopen jaren opvallend gestegen. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat er in 2024 ruim 600 volwassenen katholiek werden. Dat is bijna veertig procent meer dan het jaar ervoor. (Over 2025 zijn nog geen cijfers bekend.) Tegelijkertijd laat het aantal toegediende sacramenten en deelname aan vieringen een daling zien. De toetredingen tot de Kerk groeien dus tegen de algemene tendens in: een zeer markante ontwikkeling!

Een andere hoopgevende ontwikkeling is, dat het christelijk geloof vooral buiten Europa en Noord-Amerika bloeit. In het jaar 1900 woonde nog 80% van alle christenen in het Westen; dat is nu nog maar een kwart: de meerderheid woont nu in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

In 1970 waren er in de landen ten zuiden van de Sahara 20 miljoen gelovigen; dat zijn er tegenwoordig 230 miljoen.

Vroeger kwamen de meeste missionarissen uit het Westen. Vandaag de dag stuurt Brazilië 40.000 missionarissen de wereld in, Zuid-Korea 35.000 en de Filipijnen 25.000. Amerika is met 135.000 nog steeds de grootste "leverancier". Tegenwoordig is het zo dat vanuit alle landen missionarissen worden uitgezonden naar alle landen.

God gebruikt ook de grote volksverhuizingen van onze tijd. Van de 281 miljoen internationale migranten in 2020 is bijna de helft christen. In Hong Kong werden Chinese christenen

onderdrukt die naar Groot-Brittannië zijn gevlucht en die daar levendige gemeenschappen hebben gesticht. In België geven Afrikaanse vluchtelingen onderwijs vanuit hun gelovige achtergrond. In Maastricht komen christelijke studenten uit het buitenland die hier kerken bezoeken en bij hun Nederlandse vrienden geloofshonger opwekken.



De technologie opent deuren die onze generatie nooit voor mogelijk had gehouden. Meer dan 60% van de wereldbevolking is tegenwoordig online. Zo kan de Bijbel via mobiele telefoons een weg vinden naar landen waar Bijbels verboden zijn.

Wat ons vooral mag bemoedigen is dit: door alle veranderingen heen blijft God trouw aan zijn belofte: Hij bouwt zijn Kerk en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen, zoals Jezus heeft gezegd. (Mt. 16, 18)

Namen en telefoonnummers van contactpersonen vindt u bij de misintenties.