



Bijzondere kinderen!

Op 20 februari 1920, deze week 105 jaar geleden, overleed een meisje, Jacinta, nog geen 10 jaar oud, na een pijnlijke ziekte. Een klein jaar daarvoor stierf haar broer Francisco, ruim 10 jaar oud. Dat klinkt vooral triest, toch? Zo jong gestorven... Maar elk moment van pijn en lijden wilden deze jonge zielen uit liefde aan God geven, ze klaagden niets, niet één moment.

Een paar jaar daarvoor hadden ze speciale momenten meegemaakt met hun oudere nichtje Lucia. Op 13 mei 1917 hoedden de drie herderskinderen uit Aljustrel, in de buurt van het onbekende dorpje Fatima, Portugal, een kleine kudde in de velden. Rond het middaguur zagen plotseling ze een groot licht. Ze dachten dat het de bliksem was en besloten weg te gaan, maar een volgende flits verlichtte de open plek en boven een kleine steeneik zagen ze een "Vrouw, helderder dan de zon", aan wier handen een witte rozenkrans hing.

De Vrouw vertelde hen dat ze vaak moesten bidden en nodigde hen uit om op de 13e dag voor vijf opeenvolgende maanden terug te keren naar deze plek, de Cova da Iria. De kinderen deden dat, maar de burgemeester bedreigde hen op verschillende manieren om hen te laten bekennen dat ze gelogen hadden. Ze hielden voet bij stuk.

Tijdens de laatste verschijning, op 13 oktober, vertelde de Vrouw hen, in aanwezigheid van ongeveer 70.000 mensen, dat zij "Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans" was en vroeg om op die plek een kapel ter ere van haar te bouwen. Na de verschijning waren alle aanwezigen getuige van het wonder dat in juli en september aan de drie kinderen beloofd was.



De zon
verscheen
als een
schijf die

verschillende kleuren afgaf en zonder moeite kon worden bekeken, ze draaide als een vuurbal en het leek alsof ze op de aarde zou vallen. Vele atheïsten en twijfelaars waren getuigen en er werd uitgebreid over geschreven in de kranten.

In die gesprekken van de hemelse Vrouw Maria met de kinderen hadden de kinderen goed begrepen dat de vrede in de wereld en in onze harten ook mede afhankelijk is van ons gebed en in het bijzonder het bidden van de Rozenkrans. Klinkt wereldvreemd? Misschien omdat wij het vaak wat verleerd zijn.. en dan wil Maria ons oproepen om niet lauw te zijn en alles te doen wat we kunnen. In praktische en tastbare dingen helpen is geweldig, en geestelijk ons steentje bijdragen met ons gebed is daar essentieel bij!

Op 20 februari gedenken we de twee heiligen, Jacinta en Francisco, die in 2017 door Paus Franciscus heilig werden verklaard. Vragen we hen om inspiratie om ons in te zetten met gebed voor vrede, dichtbij en voor de hele wereld!

Pater Johannes van Voorst IVE

Namen en telefoonnummers van contactpersonen vindt u bij de misintenties.