



## Half vol

Wij horen dagelijks om ons heen veel negatieve en sombere verhalen over oorlogen, vluchtelingen, sociale ongelijkheid en allerhande crises dichtbij en veraf. Je zou er pessimistisch van worden. Maar vanuit ons geloof weten we dat dit de verkeerde instelling is. Laten we in het komende jaar de schijnwerpers richten op plekken van hoop, op hoopvolle gebeurtenissen in de samenleving en op mensen die hoop uitstralen. Er gebeurt in de maatschappij veel goeds dat het verdient om onder de aandacht gebracht te worden.

Journalisten focussen zich vaak op de dingen die fout lopen en soms verschrikkelijk zijn. Laten we ons niet verblinden door wat via radio, tv en sociale media aan negatieve berichten bij ons binnenkomt, maar onze ogen gericht houden op wat mooi en goed is, met een open oog voor mens en natuur.



“Als gelovigen mogen wij mensen zijn die per definitie positief en optimistisch in het leven staan. Het glas is altijd halfvol, nooit halfleeg,” aldus de bisschoppen in een recent verschenen brief. Ze schrijven verder dat hoop niet alleen troost biedt in tijden

van tegenslag, maar noemen het ook “een drijvende kracht die ons helpt om de uitdagingen van onze tijd met moed en vastberadenheid tegemoet te treden”.



## Waar komt die hoop vandaan?

Het antwoord vind je in het logo van het Heilig Jaar 2025 dat als motto heeft “pelgrims van hoop”. Daar zie je mensen die zich aan elkaar vasthouden en dus elkaar tot steun zijn, maar allemaal samen omarmen zij het kruis, symbool van onze redding door Christus. En de voet van dat kruis heeft de vorm van een anker: symbool van hoop. Het is dus het christelijk geloof, het geloof in de verrezen Christus die nieuw leven schenkt, altijd vrede geeft en in alle omstandigheden perspectief biedt.

Pastoor P. Horsch

*Namen en telefoonnummers van contactpersonen vindt u bij de misintenties.*