

R.K. PAROCHIE ST. CATHARINA

Pastoor van Eysstraat 3, 6235 EK Ulestraten

Parochiekantoor: 043 - 364 22 59

e-mail: catharinaparochie@hetnet.nl

NL25 RABO 0152 2906 72 -- NL27 INGB 0001 0453 88

27 april 2024 t/m 04 mei 2024

Parochiekantoor open woensdag en vrijdag 10:00 uur – 12:00 uur

In noodgevallen (laatste sacramenten; dag en nacht): 043- 365 65 18.
Soms worden misintenties (te) laat doorgegeven waardoor publicatie in het Contactblad en de Geulbode niet meer mogelijk is. Kijk daarom vooral altijd op de aankondiging in het portaal van de kerk.

H. Jozef, de arbeider 1 mei

Uit de zogeheten '*Geschiedenis van Jozef de Timmerman*' (ca. 400)

Deze tekst vertelt hoe Jezus na zijn verrijzenis aan zijn apostelen nog enige informatie gaf over de dingen die tot dan toe verborgen gebleven waren; daaronder valt ook de verloving van zijn moeder Maria met zijn voedstervader Jozef. De ik-figuur is dus Jezus zelf.



Er was een man, genaamd Jozef, die afkomstig was uit Bethlehem, een stad in Juda, en uit het huis van koning David stamde. Hij was goed thuis in de wetenschap en de leer. Zo werd hij priester in de tempel van de Heer.

Bovendien oefende hij het beroep uit van timmerman¹.

Zoals onder alle mensen gebruikelijk was, huwde hij een vrouw, bij wie hij vier zonen en twee dochters verwekte. De jongens heetten Judas, Justus, Jacobus en Simon; en de

meisjes Assia en Lydia²

Tenslotte stierf de vrouw van de rechtvaardige Jozef. Zij had in haar handel en wandel steeds de verheerlijking van God voor ogen gehad. Maar Jozef, de rechtvaardige, die mijn vader naar het vlees zou worden en zich zou verloven met mijn moeder Maria, trok zich met zijn zonen terug om zijn beroep van timmerman uit te oefenen. Toen dus de rechtvaardige Jozef weduwnaar was geworden, was mijn gezegende, heilige en reine moeder intussen twaalf jaar geworden. Haar ouders hadden haar naar de tempel gebracht, toen zij drie jaar oud was en zij heeft negen jaren in de tempel gediend. De priesters zagen nu hoe de heilige en godvrezende maagd een jonge vrouw werd en zij zeiden onder elkaar: "Wij moeten een rechtvaardige man zoeken aan wie wij Maria tot haar huwelijk kunnen toevertrouwen. Want zij mag niet in de tempel verblijven, wanneer aan haar geschiedt wat aan vrouwen nu eenmaal geschiedt. Anders zouden wij zondigen en Gods toorn over ons afroepen." Zij zonden dus boden uit om terstond twaalf grijsaards uit de stam Juda bijeen te roepen. Zij schreven de namen op van de twaalf stammen van Israël. Het lot viel op de vrome grijsaard Jozef de rechtvaardige. De priesters zeiden daarop tot mijn gezegende moeder: "Ga nu mee met Jozef en blijf bij hem tot aan de tijd van uw huwelijk." Zo ontving de rechtvaardige Jozef mijn moeder om haar bij zich in huis op te nemen. Maria trof in het huis van zijn vader Jacobus de Jongere aan; hij was nog diepbedroefd en rouwde om het verlies van zijn moeder. Zij ontfermde zich over hem en voedde hem op. Vandaar dat zij genoemd wordt Maria, de moeder van Jakobus.³

Jozef liet haar in zijn huis achter en keerde zelf weer terug naar zijn timmerwerkplaats.

1.(Een wetgeleerde moest naast zijn geestelijke arbeid altijd een gewoon beroep uitoefenen. Zo weten we van de apostel Paulus bijvoorbeeld dat hij tentenmaker was.)

2.(Ter vergelijking: in Matteüs 13,55 worden Jezus' broers opgesomd: Jacobus, Jozef, Simon en Judas... In 13,56 is er wel

sprake van zijn zusters, maar ze worden niet met name genoemd; ook niet elders in het Nieuwe Testament.)

3.(In Matteüs 27,56 en Markus 15,40 is er inderdaad sprake van Maria de moeder van Jacobus en Jozef (of Joses). Waarschijnlijk wordt Jezus' moeder hier met haar verward. Immers zij had weliswaar een zoon Jacobus uit Jozefs eerste huwelijk, maar deze Jacobus wordt altijd 'de broeder des Heren' genoemd. Terwijl de Jacobus van die andere Maria altijd wordt aangeduid met Jacobus de Mindere (= Jongere).)

De gedachtenis van Sint Jozef Arbeider op 1 mei werd in 1955 ingesteld door paus Pius XII. In antwoord op de 1 Meiviering (Dag van de Arbeid) in communistische staten en in landen waar communisten en socialisten veel invloed hadden, stelde paus Pius XII in 1955 het feest van Sint Jozef Arbeider in, eveneens te vieren op de eerste dag van de meimaand, die in de Katholieke Kerk is toegewijd aan Maria. Pius XII stelde Sint Jozef, de timmerman uit Nazareth, ten voorbeeld voor de arbeiders. Hij wilde daarmee de arbeid heiligen en het proletariaat een patroon geven. Zo hoopte hij de katholieke vakbewegingen te ondersteunen in hun strijd om sociale gerechtigheid en een spirituele dimensie toe te voegen aan de maatschappelijke debatten over de waarde van de arbeid.

Donderdag 09 mei: Hemelvaart

10.00 uur: Eerste Heilige Communie

voor 10 communicantjes.

Na lange weken en maanden van voorbereiding, mede door de Zusters die in onze gemeenschap wonen, is het voor onze communicantjes dan eindelijk zover: het grote moment van de Eerste Heilige Communie.

Een paar feitjes: De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten te weten doopsel, eucharistie en



vormsel, en wordt altijd voorafgegaan door de eerste biecht.

Je neemt deel aan de communie wanneer je tot de jaren van verstand bent gekomen; aangenomen wordt dat dat rond een

jaar of 7 is. Tot 1910 was het gebruikelijk je eerste communie te doen rond je twaalfde.

Kerkdiensten H. Catharinaparochie Ulestraten

zaterdag 27 april: H. Petrus Canisius

17.30 uur: gest. jrd. voor Louis Kissels en Jeanne Kissels-Halmans;
jrd. voor Wil Koot, tevens voor zoon Wilbert;
voor Marcel Somers;
uit dankbaarheid;

zondag 28 april: 5^e zondag van Pasen

HH. Missen in Geulle 09.30 uur en Bunde 11.00 uur

woensdag 01 mei: H. Jozef, arbeider

09.00 uur: H. Mis aansluitend Eucharistische Aanbidding voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven;

zaterdag 04 mei: H. Athanasius

17.30 uur: H. Mis in Bunde

19.00 uur: H. Mis in Moorveld