

Dekenaar Nieuws



Postadres: Dekenaat Maastricht, Keizer Karelplein 4,
6211 TC MAASTRICHT
Email: dekenaat.maastricht@gmail.com



Achtenveertigste jaargang, nummer 3, Kerstnummer 2023: "Licht in ons leven"

Uitgave van het Dekenaat Maastricht-Meerssen

Redactie: dekenaatsbestuur

Verspreiding: via de parochies en per mail.
Wie graag Dekenaar Nieuws per mail wenst te
ontvangen kan dit kenbaar maken door een
mail te sturen aan:

dekenaat.maastricht@gmail.com

Bestuur Dekenaat Maastricht:

Voorzitter: Deken J. Dautzenberg

Vicevoorzitter: Pastoor R. Schols

Secretaris: E. van Berlo

Penningmeester: Joep Ottenheym

Leden:

P. Geelen, R. Schoufs, W. Wolters

Bank ING:

IBAN: NL 37 INGB 0003 1526 30

t.n.v. Dekenaat Maastricht

Website:

www.rkmaastricht.nl

U vindt hier alle parochies van
Maastricht-Meerssen en alle andere
informatie.

Zie ook onze Facebook:
Dekenaat Maastricht

Heilige Vader, machtige, eeuwige God,

Gij hebt Uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen.

Nieuw licht is opgegaan, uw Woord is vlees geworden.

Lichtbaar zijt Gij geworden, onze God in Hem.

Naar U gaat ons verlangen, onze liefde,

naar U die nog verborgen zijt.



*Deze eeuwenoude regels uit één van de voornaamste gebeden uit de
kerstliturgie spreken over het mysterie van Gods menswording.*

*God wordt mens en zo schuilt in iedere mens ook de Heer. "Wat je voor
de minste der Mijnen doet, doe je voor Mij (Mt 25), zegt de Heer.*

*Christenen dragen de naam van de Heer en daarom leggen zij getuigenis
af van wat zij zijn; getuigen van Christus, van Zijn liefde voor de mensen.*

*In het Dekenale Nieuws dat voor u ligt geven mensen, individueel of
gemeenschappelijk, jong en oud, getuigenis van Christus' liefde.*

*In onze parochies binnen ons grote dekenaat wordt op talloze wijzen
uiting gegeven aan ons geloof, onze hoop en christelijke liefde.*

Daar zijn we dankbaar om.

*Ik hoop van harte, mede namens de andere redactieleden en de leden
van het dekenaatsbestuur, dat deze wintereditie van het Dekenaar
Nieuws ons sterkt om missionair te leven en te geloven en wens u*

EEN INSPIRERENDE ADVENT, ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND 2024

Deken John Dautzenberg



*Kerststal van Charles Vos uit de jaren 1940 op de vieringstrappen
van de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. De basiliek is tijdens het
winterfestival Magisch Maastricht geopend voor het publiek en
geheel in kerstfeer gehuld.*

Begin oktober bleek Joep, de oudste Bordercollie op de dekenij, ernstig ziek te zijn. Behandeling bleek niet meer mogelijk. Het afscheid van deze lieve, trouwe hond kwam abrupt. 12,5 jaar schreef hij zijn column 'De Roep van Joep' ook in ons parochieblad. Dank, Joep voor je vriendschap en wijze woorden. Wij koesteren de mooie herinneringen. De 'pen' wordt overgenomen door Vääs, een pittige, 2,5 jaar oude Bordercollie. Ja, hij is van een andere generatie...directer! Fijn dat hij als mede-auteur wil meewerken onder het kopje "Via Vääs". Dank alvast.



"Via Vääs"

Van het bestaan ervan had ik geen weet of werd ik dom gehouden? Dat laatste is meestal van korte duur want Border Collies zijn slim en vergeten nooit. Maar nu weet ik wat het is, want ik heb er een cadeau gekregen. Heus, echt iets voor mijzelf en dat nog eens 24 dagen lang.... Mijn baasje zal me moeten helpen - dat hoop ik althans - maar hij zal er zelf niet van proeven.

Een adventskalender voor honden! Nooit van gehoord! Jullie wel? Een spits-toelopende doos met 24 deurtjes en daarachter verrassingen. Mijn baasje probeerde het spel nog langer te spelen maar ik had allang geroken wat er achter die deurtjes zat; kip, eend en lam...jammergenoeg allemaal dood. Zeg maar een dooie kerstboom. Maar toch, er gebeurt iets als iedere ochtend onze eerste gang naar "de Kerstboom" is. Mijn baasje lacht en zegt; "Vääs, je hebt geluk dit jaar, want mijn advent duurt korter dan de jouwe". Daar begrijp ik niets van. Mijn baasje legt uit.

Dit jaar begint de advent op zondag 3 december, dat wil zeggen dat 24 december, de vierde zondag van de advent is en diezelfde avond al Heilige Nacht is. Dat betekent dat dit jaar mijn advent 2 dagen langer duurt. Maar het kan ook heel anders verlopen. Als advent op 26 november zou beginnen, zoals enkele jaren geleden, dan duurt de kerkelijke advent warempel 7 dagen langer. De honden-advent – of moet ik zeggen de commerciële advent – duurt altijd 24 dagen, te beginnen op de 1ste december.

Gaat het zo niet vaker? Gebruiken, tradities worden overgenomen, gecommuniceerd en brengen op die manier verwarring in de oorspronkelijke traditie. "Het is deze tijd", zegt mijn baasje hoofdschuddend en bereidt zich verder voor op Kerstmis. Ik snoep ondertussen van mijn eigen kalender en ondertussen wordt het stil in huis; mijn baasje schrijvend en biddend, ik kauwend en slapend. Iedere dag

een deurtje verder, iedere dag een beetje meer open.

"Midden in de winternacht ging de hemel open"...dat wordt gezongen. Dan staan alle deurtjes van de kalender open en is het opnieuw stil, een gespannen stilte en dan, dan opeens komt die prachtige engelenzang; Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Prachtig. Geen groots vertoon, geen paleis, maar wel een koning; geen hemelbed, maar een kribbe. Geen imposante heerser maar een hulpeloos Kind. Zalig Kerstfeest wordt gewenst.

Maar zover is het nog niet. We lopen nog iedere ochtend naar de Kerstboom. Weer een deurtje open, weer wat méér openheid, weer wat méér verlangen. Ondertussen blijft het stil, weldadige stilte waarin vertrouwen kan groeien, vergeving en barmhartigheid aankloppen aan de deur van je hart. Stilte om de komst van de Heer voor te bereiden. Een stilte die we in deze roerige en onzekere tijden kunnen gebruiken. Hou je stil, maak het stil.

Het is goed in stilte op de Heer te vertrouwen, bij Hem is redding. Een zalige Advent gewenst,

D'r Vääs



Hoop doet leven



Magisch Maastricht 2023

Ook dit jaar sluit de parochie Sint Servaas weer aan bij de Wintermarkt 'Magisch Maastricht Vrijthof'. Gedurende de hele decembermaand is de kerk overdag van 12.00 tot 17.30 uur geopend en via de lichttunnel aan het Vrijthof bereikbaar. De poort aan het Keizer Karelplein blijft op die tijd gesloten.

De basiliek en de kruisgang zijn vrij toegankelijk. Voor een bezoek aan de Schatkamer moet betaald worden (€ 5,00). Voor entree voor de kerk vragen wij een vrijwillige donatie via offerblokken, donatiezuilen en givt-app. Naast de prachtige gebedsruimten, (de basiliek, de crypte en de dagkapel) zijn het bergportaal en de Kanunnikenkelder te bezoeken. In de kruisgang is tevens de expositie van kerststallen uit de verzameling van pastoor Verheggen te zien. In de basiliek wordt op gezette tijden gebeden (middaggebed 12.15 uur en verspers 17.00 uur), gemusiceerd (14.00-16.00) en zijn er rondleidingen. In het bijzonder is aan de kinderen gedacht; al bij het betreden van de eeuwenoude basiliek via het Vrijthof komt men bij een indrukwekkende kerstkribbe waar vele lichtjes branden en kussens en bankjes uitnodigen om te luisteren naar Kerstverhalen (tussen 16.00 en 16.30 uur).

In de Kanunnikenkelder is het mogelijk om zelf een "levend-ige" kerststal te vormen en via spel en toneel allerlei wetenswaardigheden over Advent, Kerstmis en Driekoningen aan de weet te komen. Uitgesproken kinderactiviteiten worden aangeboden in de vorm van vertellingen, knutselactiviteiten en lichtstoet door de kerk op bijzondere namiddagen; woensdag 13, zaterdag 16; woensdag 20, zaterdag 23 en woensdag 27 december van 16.00 tot 17.30 uur. Ingang altijd via de Tunnel aan het Vrijthof. In aansluiting op het 'schoolschaatsen' is het mogelijk om per klas de zogenaamde 'engelentocht' te maken; een aangepaste rondleiding voor kinderen.

In de dagkapel zijn gebedsmomenten (op zondag 3 en 17 december in de namiddag 'lofprijzing' met leden van de Kommelgemeenschap en Aanbedding van het Allerheiligste iedere dag van 14.00 -15.00 uur. Ook is er een priester aanwezig voor persoonlijk gesprek of biecht.

In de Kanunnikenkelder is er naast wat warmes en lekkers en de levend-IGE kerststal ook ruimte voor gesprek over geloof en verdieping. Daarbij zijn ook jonge mensen aanwezig van de Internationale Evangelisatiebeweging Jeugd met een Opdracht (Youth with a mission). Bij de balie zijn de tickets voor de Schatkamer te koop alsook devotionalia en mini-kerstkribben.

Op Eerste Kerstdag is de basiliek na de Hoogmis gesloten. Met Kerstmis, op 24 december, is er om 18.00 uur een speciale GEZINSVIERING in de Servaasbasiliek en op Eerste Kerstdag is er een HERDERTJESMIS in de Sint Mathhiaskerk aan de Markt om 09.30 uur. De kinderen kunnen verkleed als herder of herderinnetje naar de kerk komen.

Bij deze al een woord van dank aan de vele vrijwilligers die ons helpen om deze hedendaagse evangelisatie te realiseren. Wij wensen hen allen veel succes.

BISDOM ROERMOND

Bisdom vraagt parochies: 'Denk na over toekomst kerkgebouwen'

Het bisdom Roermond heeft alle parochiefederaties in Limburg gevraagd om een toekomstvisie op te stellen voor de kerkgebouwen in hun federatie. Het bisdom wil graag dat de parochies nadenken over de toekomst van hun geloofsgemeenschap en welke rol ze daarin voor de kerken weggelegd zien over 5, 10 en 20 jaar. Hiervoor is een handreiking gemaakt, die bedoeld is als hulpmiddel voor kerkbesturen om een reële toekomstvisie voor hun kerkgebouwen te ontwikkelen.

'Het huis van God in de parochie'. Zo heet de handreiking die onder alle parochies is verspreid. Daarin wordt eerst beschreven wat de sacrale rol van het kerkgebouw in de rooms-katholieke eredienst is. Vervolgens wordt ingezoomd op de urgentie voor elk samenwerkingsverband van parochies om een eigen beleid voor kerkgebouwen te formuleren. De handreiking sluit af met de vraag aan alle kerkbesturen om vóór 1 augustus 2024 een pastorale visie en een functiebeschrijving voor hun kerkgebouwen op te stellen voor de komende 5, 10 en 20 jaar.

Proactief

De handreiking is het resultaat van besprekingen die het afgelopen jaar in diverse gremia van het bisdom hebben plaatsgevonden.

Het onderhoud en behoud van kerkgebouwen wordt een steeds grotere opgave voor parochies, die daar vaak niet meer de financiële middelen voor hebben. Door het teruglopend kerkbezoek worden sommige kerken nog maar heel beperkt gebruikt. De handreiking zegt daarover dat "het aantal kerkgebouwen in overeenstemming moet worden gebracht met de geloofsgemeenschap die we op dit moment zijn".

Het bisdom Roermond heeft tot nu toe altijd gekozen voor de weg van de geleidelijkheid als het om sluiten van kerken gaat. "De vraag is of dat



genoeg is," zegt algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg van het bisdom. "Door pas over de toekomst van een kerkgebouw na te denken op het moment waarop openhouden echt niet meer gaat, blijven we steeds achter de feiten aanlopen. Wat we graag willen, is dat kerkbesturen – als eigenaars van de kerkgebouwen – proactief een visie ontwikkelen wat voor soort parochie ze willen zijn en hoeveel kerken ze daarvoor nodig denken te hebben."

Volgens Quaedvlieg kan dat in het ene geval betekenen dat een parochiefederatie met bijvoorbeeld vier kerken besluit om terug te gaan naar één, terwijl een andere federatie tot de conclusie komt dat ze ook in de toekomst twee of meer kerkgebouwen nodig hebben.

"Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk kerken te sluiten, maar ook niet om zoveel mogelijk kerken open te houden," zegt Quaedvlieg. "Het gaat erom de kerkgebouwen pastoraal zo optimaal mogelijk in te zetten voor het parochiële leven."

Toekomstvisie

In de handreiking wordt ook verwezen naar de kerkvisies die veel gemeentes op dit moment aan het opstellen zijn. Parochies wordt geadviseerd daar hun voordeel mee te doen, zonder het initiatief uit handen te geven. Om tot een eigen toekomstvisie voor de kerkgebouwen te kunnen komen, is een helder pastoraal beleid van de parochiefederatie volgens Quaedvlieg een belangrijk startpunt. Hij nodigt parochies uit om creatief te zijn en bij de toekomst van kerkgebouwen ook na te denken

over bestemmingen als diaconale activiteiten, gezinskerk, catechetisch centrum, bedevaartkerk of kerk voor bijzondere gelegenheden.

Ook medegebruik of nevenbestemming van een kerkgebouw is bespreekbaar, maar in de handreiking wordt parochies geadviseerd om bij dergelijke oplossingen vooral te kijken of dit op de lange termijn levensvatbaar is. Tenslotte wordt aan kerkbesturen een lijst met mogelijke selectiecriteria aangereikt als hulpmiddel om tot een toekomstvisie en functiebeschrijving van hun kerkgebouwen te komen.

In november worden er op drie plaatsen in het bisdom regiobijeenkomsten voor leden van kerkbesturen gehouden om met het bisdom over de toekomst van de kerkgebouwen in gesprek te gaan. Alle kerkbesturen hebben een uitnodiging hiervoor ontvangen.



Nieuwe verlichting in de Sint Servaasbasiliek

Recent is voor- en achterin de Sint Servaas de verlichting vervangen. De oude verlichting stamde nog uit de tijd van de restauratie bijna veertig jaar geleden. Slijtage deed haar werk en lampen vielen soms uit.

In de kleurrijke Servaas viel dat extra op. De oude verlichting was ook niet goed voor het milieu. Ze verbruikte enorm veel stroom.

De nieuwe verlichting doet recht aan het interieur dat verrijzenis uitdrukt met haar naar boven strevende kleuren. Het licht versterkt dat nu.

Tijdens de Heilige Mis valt dit aangenaam op. Een bijkomend voordeel is dat degenen die de Mis verzorgen ook geen extra brilsterkte meer nodig hebben om te lezen.



We vieren de komst van Jezus in de wereld. De Zoon van de Allerhoogste én Zoon van de Maagd Maria. Onze God en Onze Redder, Onze Christus, de Messias en de Koning der koningen. We komen titels te kort voor Onze Lieve Heer.

Als we Zijn komst in de wereld vieren, als we Zijn geboorte vieren, vieren we onze hoop: Hij is voor ons gekomen, omwille van ons, mensen, is Hij mens geworden. Zijn majesteit is verborgen, nederig en discreet straalt Hij Zijn goddelijkheid uit. De grootsheid van de zegen die Hij ons schenkt, laat duidelijk blijken hoe behoeftig we zijn. Er is niemand onder ons die kan zeggen: *ik heb Christus niet nodig*. Zelfs om dit te zeggen hebben we Hem nodig. Als we er zijn, wie wij ook zijn, is dankzij Christus, het Woord Gods, door wie alles wat er is geschapen werd in het begin. Hij is het begin en het eind, Alpha en Omega, de oorsprong en doel, de zin en de ziel van ons leven. Wie lege handen heeft kan Zijn geschenken ontvangen; wie een zuiver hart heeft kan Hem zien – wie in Hem gelooft verheugt zich op Zijn komst.

Wij zijn de reden waarom Hij komt. Wij zijn hetgeen de komst van de Heer noodzakelijk maakt: bij Hem is geborgenheid en hoop, barmhartigheid en liefde, vergeving en heil. Hij biedt ons een nieuw begin, een nieuw kans.

Maar komt als de Zoon van Maria, de Heilige Maagd: de Zoon van de Maagd wordt gezongen door de engelen en aanbeden door de herders en de koningen. Hij wordt vervolgd door machthebbers, door de krachten van de wereld, de krachten van de onderwereld. Christus overweldigen zij niet. Om ons te vinden ontsnapt Hij aan allen die Hem vervolgen; om ons te zegenen vernedert Hij allen die menen groter te Zijn dan Hem.

Onze kleinheid maakt ons niet bang. Als Jezus voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Er was toen geen plaats voor Hem in de herberg. Mogen Hij in ons hart verblijven; wij mogen onze toevlucht nemen tot Hem. Mogen Hij in het hart van velen geboren worden om hen te troosten, in de ziel van velen om hen te versterken, in het leven van velen om hen te zegenen.

Een vruchtbare voorbereiding op Kerst toegewenst.

Alvast Zalig Kerstfeest & een gezegend Nieuwjaar.

Mede namens het Kerkbestuur.

Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw.

Gal. 4,4

TIJDSTIPPEN H. MIS

Zondag 11.00 uur

Dinsdag 19.00 uur

Wo. t/m Vr. 9.30 uur

1^e Vrijdag van de maand:

Aanbidding 12-18 uur | Kruisweg 18.30 uur
H. Mis 19.00 uur

GELOOFSVERDIEPING

Dinsdagavond ná de H.Mis: Catechese in het Engels

Zaterdag 9.00 uur: doorlopende volwassencatechese (NL)



Onze inzamelacties van winterjassen en daarna die voor de Voedselbank, hebben met de hulp van de kinderen en in samenwerking met de school, veel opgeleverd! Zo'n 60 goede winterjassen en ongeveer 400 kg houdbaar voedsel! In de voetsporen van de H. Martinus zullen we best wat mensen kunnen helpen dit jaar. Goddank! En dank aan allen die eraan meegedaan hebben!



Gezinskerk

Parochiefederatie
Onze Lieve Vrouw - Sint Pieter Maastricht



GEZINSMISSEN - KINDERWOORDDIENSTEN - ACTIVITEITEN VOOR FAMILIES

Let op! Dagen, kerken en tijden wisselen!

2024

Zondag 28 januari 9.45 uur	St. Pieter BE	Gezinsmis Familiëkoor Sint Pieter	Presentatieviering Communicanten
Zondag 25 februari 11.00 uur !!	O.L.V.	Kinderwoorddienst Familiëkoor Sint Pieter	Tweede zondag van de Vasten
Zondag 24 maart 9.45 uur	St. Pieter BE	Kinderwoorddienst Cecilia Koor BE	Palmpasen
Zondag 31 maart 9.45 uur	St. Pieter BE	Kinderwoorddienst Ceciliakoor BE en Familiëkoor Sint Pieter	Pasen
Zondag 12 mei 10.00 uur	St. Pieter BE	Gezinsmis Familiëkoor Sint Pieter Harmonie Sint Pieter 1890	Eerste Heilige Communie
Zondag 23 juni 9.45 uur	St. Pieter BO	Kinderwoorddienst Familiëkoor Sint Pieter	Dankviering Communicanten en Vormelingen Sint Pieter Einde schooljaar
Zondag 30 juni	St. Pieter	PROCESSIE	
Zondag 8 september 9.45 uur	St. Pieter BE	Gezinsmis Familiëkoor Sint Pieter	'Blessing of the backpacks': Zegenen van schooltassen/fietsen
Zondag 6 oktober. 9.45 uur	St. Pieter BE	Gezinsmis Familiëkoor Sint Pieter	De schepping / Dierendag
Zaterdag 9 nov. 16.30 uur	St. Pieter BE	Sint Maartenstocht vanuit de kerk	Sint Maarten
Zondag 1 december 9.45 uur	St. Pieter BE	Kinderwoorddienst Familiëkoor Sint Pieter	1^{ste} zondag van de Advent
Zondag ?? december 16.00 uur	St. Pieter BE	Kerstconcert	
Dinsdag 24 december 18.30 uur 19.00 uur	O.L.V. St. Pieter BE	Gezinsmis / Kerstmis Kinderkoor Sjamaes Familiëkoor Sint Pieter en Harmonie Sint Pieter 1890	

St. Pieter **BE** (Sint Pieter Beneden), **BO** (Boven), **OLV** (Onze Lieve Vrouwe Basiliek)

HARTELIJK WELKOM

<https://olv-sintpieter.nl> Telefoon 043-3214694 info@olv-sintpieter.nl



Parochiefederatie

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter



ZILVEREN DIAKENJUBILEUM



Proficiat, diaken Régis de la Haye!

De parochies van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter hebben op 25/26 november 2023 het *zilveren diakenjubileum* van Dr. Régis de la Haye gevierd. Op 21 november 1998 heeft Mgr. Frans Wiertz hem in de kathedraal van Roermond tot diaken gewijd. Hij kreeg een benoeming in de parochie van Onze Lieve Vrouw, vanaf 2016 uitgebreid tot de parochies van Sint Pieter. Wij danken diaken Régis voor zijn 25 jaren trouwe dienst, vooral voor zijn pittige preken, kundige liturgische assistentie, mooie doopvieringen en activiteiten voor de website en het parochieblad. Ook heeft hij bijgedragen aan de geschiedschrijving van onze parochies en de administratie. Wij wensen diaken Régis en zijn echtgenote Ghislaine, hun kinderen en kleinkinderen van harte proficiat en nog veel jaren in gezondheid en zegen!

INZAMELACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

Ook dit jaar worden er weer tijdens de Advent, van 1 t/m 21 december, in onze kerken voedingswaren/levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. In deze tijd is dat zeker hard nodig! U kunt houdbare etenswaren en ook wasproducten afgeven in de kapel van de O.L.V. basiliek, achter in de kerken van St. Pieter of op ons parochiekantoor (tussen 10.00 en 12.00 uur). Wij zorgen dan dat het naar de voedselbank aan het Fatimaplein gebracht wordt. Als u liever geld doneert kan dat ook op NL61RABO0352708417 t.n.v. Stichting Voedselbank Limburg Zuid. Voor meer informatie zie: www.voedselbanklimburg-zuid.nl.

BEDEVAART NAAR LOURDES

Onze bedevaart naar Lourdes in september 2023

Wie op weg gaat op bedevaart naar Lourdes, ontmoet gelijkgestemde mensen. We hadden een hele fijne groep mensen, die al snel de verbinding met elkaar vonden. Mooie en diepere gesprekken onderling, die zorgden dat we elkaar ook steun konden geven waar nodig. Onze bedevaart naar Lourdes was heel speciaal! Iets om dankbaar voor te zijn.



DRIEKONINGENSTOET

Op zaterdag 6 januari 2023 vertrekt om 17.00 uur vanuit de Basiliek van Onze Lieve vrouw de traditionele Driekoningenstoet door het Stokstraatkwartier.

LICHT IN ONS LEVEN

Beste Mensen in Christus, Is er licht in ons leven? Ja of Nee? In ieder mensenleven is het soms moeilijk en soms makkelijk. Nu in de moderne wereld is het leven heel moeilijk. Maar er zijn ook heel veel moeilijke en makkelijke momenten in ons leven. Iedereen wil op zoek gaan naar geluk in het leven, maar sommige mensen krijgen wel een gelukkig leven, maar niet iedereen is gelukkig in het leven. Maar alle mensen verlangen naar geluk in het leven. En iedere mens verlangt in het leven naar het licht.

Niemand wil leven in het donker. Iedereen gaat op zoek naar het licht in het leven. Wij zien elke dag als een nieuwe dag in ons leven. God de schepper heeft het licht voor ons gemaakt in de schepping. Door dit licht leven wij iedere dag. We krijgen en leven wij door dit licht? Wat is het licht? Het is de liefde van mensen en bovenal de liefde van God. Door het leven van de mensen (ouders, kinderen, familieleden, vrienden, en burens) leven wij elke dag. Door hen krijgen wij steeds een nieuwe dag met leven.

Gisteren is voorbij. Gisteren komt nooit meer terug. Vandaag leven wij op aarde. Vandaag hebben wij leven gekregen. Niet iedereen krijgt nieuw leven. Sommigen sterven in de nacht tijdens het slapen. Maar iedere dag opnieuw krijgen wij het leven van God en van anderen. Door Gods liefde krijgen wij elke ochtend nieuw leven. Dat betekent, dat het licht van God naar ons toe komt, of anders gezegd wij krijgen het licht van God in ons leven. Daarom leven wij op aarde met Gods genade.



Omdat God het grootste licht is in ons leven. Is er licht in ons leven? Ja zeker. Er is licht en wel altijd in ons leven. Zonder licht er is geen leven meer. Er loopt een blinde man op de weg naar de winkel. Onderweg komt hij heel veel mensen tegen. Op een bepaald moment wordt hij onverwacht door iemand aangeraakt en hij komt ten val. Een man ziet dat de blinde man gevallen is en hij helpt hem op te staan en brengt hem naar de winkel om boodschappen te doen. Onderweg heeft de blinde man aan de man gevraagd: "Bent u Jezus Christus?" Maar de man zegt: "Nee". Dit vraagt de blinde man omdat hij gehoord heeft, dat Jezus Christus alle mensen helpt en speciaal de blinde mensen. Wie is in dit verhaal het licht voor deze blinde man? In de maand december is het vroeg donker en koud. Mensen zoeken ook in deze periode het licht in hun leven. De meeste

mensen zitten in hun eigen kamer of in hun eigen huis vanwege de duisternis en de kou. Iedereen verlangt naar het licht in hun leven. Iedereen zoekt het licht in hun leven en vooral ook in de donkere perioden. Daarom gaan wij het licht zoeken in de donkere periode in de maand van december.

Er is een licht in ons leven gekomen in de maand van december. Het licht is Jezus Christus. Hij is het licht, geboren voor ons. Hij komt naar ons toe. Hij heeft nieuw leven aan ons gegeven. Hij is man van het licht. Daarom gaan de mensen graag op bezoek naar de kerststal en de kerstmarkt. Het is niet alleen een bezoek maar wij krijgen ook ons leven. Door Zijn geboorte hebben wij het licht gekregen. Wij ontvangen het licht in ons leven door de viering van Kerstmis. Als wij kerstmis samen met alle zieke mensen, blinde mensen, eenzame mensen vieren, dan zijn wij ook licht voor anderen. Als wij zo doen zijn wij werkelijk een licht voor anderen en wij krijgen nieuw leven. Alle mensen krijgen leven van ons. Alle mensen leven met het licht. Dus Jezus Christus is het grootste licht voor ons leven. Wij mensen zijn licht voor andere mensen. Wij mensen zijn het licht in de maand van december. Hier en nu in kleine kring, maar ook daarbuiten!

Ik wens u een Zalig Kerstmis.

Kapelaan Austin

NIEUWE DIAKEN IS OP 28 OKTOBER GEWIJD IN ROERMOND



Mijn naam is Jean Leonard Ratokiniaina, 34 jaar oud, afkomstig uit Madagaskar (Afrika), geboren en getogen in een groot boerengezin met acht kinderen, van 4 zussen en 3 broers, ik ben de zesde in de rij. Een zusje van mij is op 10-jarige leeftijd aan malaria gestorven. Ik ben nu priesterstudent van het Internationaal Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater Bisdom Roermond, gevestigd in Blankenberg te Cadier en Keer. en ik heb mijn opleidingen op het Grootseminarie Rolduc gedaan.

Ik ben God heel dankbaar dat Hij mij deze roeping tot het priesterschap heeft geschonken en mij naar Nederland heeft geroepen. Eén keer per jaar wordt in Italië een internationale ontmoeting gehouden voor alle nieuwe kandidaten ter wereld die beschikbaar zijn om overal te gaan zonder voorwaarden, zoals Jezus Christus deed met zijn leerlingen. In deze ontmoeting worden alle



kandidaten naar de verschillende seminaries ter wereld door loting gestuurd en door deze loting werd ik in 2013 hiernaartoe gezonden voor het Bisdom Roermond. Voor mij was het een grote verrassing en een groot wonder. Toen ik hoorde dat ik voor het Bisdom Roermond was bestemd, wist ik nog niet waar Nederland lag. Ik kon zelf deze ontmoeting niet beleven vanwege mijn visum, maar ik heb mijn beschikbaarheid gegeven om overal te gaan. Dit is een avontuur, maar een avontuur met Christus. Dit is een werk van God en niet van mijzelf. Ik ben heel dankbaar aan God en aan mijn catechisten van de Neocatechumenale Weg die mij het Kerygma (de verkonding van de Blijde boodschap) gratis hebben verkondigd dat namelijk God van mij houdt zoals ik ben, Jezus Christus is gestorven en verrezen voor mijn redding. Dit Kerygma heeft mij gered en laat mij de barmhartigheid en de liefde van God zien, daarom ben ik beschikbaar om deze verkondiging, deze blijde boodschap aan andere mensen overal over te brengen. Dus ik ben heel blij en zeer dankbaar dat ik hier in Maastricht-Oost mijn roeping en mijn missie mag beleven en uitoefenen, ik hoop dat God mij zal helpen en voorzien zodat mijn missie vruchtbaar mag zijn.

Graag wil ik u vragen om voor mij te bidden in de periode dat ik als diaken werkzaam mag zijn.

HET LICHT VAN ONS

We leven nu echt in het midden van de winter. Het is een tijd waarin de zon niet zo veel schijnt, weinig licht, het is erg koud, donker en veel regen. Veel mensen zeggen dat er in de winter veel mensen depressief zijn en in stress geraakt worden wegens het weer; er is niet genoeg warmte. Het is vaak beter thuis te blijven dan naar buiten te gaan om het weer te bestrijden. Veel mensen gaan naar de psychologen om te praten over de problemen van depressie en de stress op te lossen. In de wintertijd gaan veel mensen van koude landen naar warme landen en overwinteren waar de zon straalt. Bijvoorbeeld hier in ons land als de zon opkomt, gaan veel mensen sporten, profiteren van de zonnestralen; als we naar het nieuws op de radio luisteren of de kranten lezen, horen we alles over het weer, dus de programma's zouden vaak afhankelijk van het weer worden. Laten we zo zeggen: hoe warmer het is, hoe meer blijheid en men glimlacht.

Beste mensen, we hebben een bijzondere Zon en Licht, Jezus Christus die bijna vergeten is en niet meer besproken wordt in onze maatschappij van vandaag. Hij is een groot Licht die ons de warmte en het even geven en die straalt zoveel meer dan de zon in ons dagelijks leven. God heeft Hem naar ons toegestuurd. Binnenkort zullen we Zijn geboorte vieren op 25 december a.s. we wachten op zijn komst, Hij is mens geworden omwille van onze verlossing. Hij komt ons bezoeken. Hij wil in ons hart geboren worden, zodat we een nieuw leven en nieuw natuur krijgen. Beste mensen de Heer is de Zon van ons leven, Hij geeft aan ons elke dag het licht en warmte; dus als we in Hem echt geloven en vertrouwen, zal ons leven helemaal veranderen. Hier is het koud, het gebrek aan licht en warmte als symbool van de duisternis die we hebben of moeten doormaken. Misschien eenzaamheid, depressie, stress, het gebrek aan het geloof enzovoort. We zijn niet alleen beste mensen, we hebben Christus, Hij is altijd aan onze zijde. Hij is het Licht die straalt in onze duisternis. We hoeven niets anders te doen dan op Hem te vertrouwen. Hij heeft medelijden met ons, Hij kent ons goed en vooral, heeft Hij aan ons zijn leven gegeven, Hij is gestorven en verrezen voor ons en heeft de duisternis in ons leven overwonnen; Hij houdt zoveel van ons, Hij wil ons graag redden als we de deur van ons hart een klein beetje opendoen; Hij heeft inderdaad de Heilige Geest in ons hart uitgestort zodat we de warmte, het licht van Hem kunnen voelen en ervaren zodat ons hart niet meer leeg of koud is maar vruchtbaar wordt. We hoeven niet meer het Rijk van God buiten onszelf te zoeken; maar het Rijk van God is in ons binnenste.

Diaken Jean Léonard

EUCHARISTIE VIENEN = DANKBAARHEID

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat ik in de kathedraal van Roermond tot priester gewijd werd door (emeritus) Mgr. Harrie Smeets. Een onvergetelijke dag voor mijzelf maar ook voor zoveel andere mensen. De voorbereidingen die hieraan voorafgingen, waren ook best wel druk en soms moeilijk, maar ik heb mij erg gesteund gevoeld door zoveel mensen om mij heen, priester-collega's, familie, vrienden maar ook heel veel vrijwilligers. Ik heb gezien dat de gave van het priesterschap niet alleen voor mijzelf is, maar voor de universele kerk. Maar liefst 60 mensen zijn gekomen vanuit de andere kant van de wereld (Mexico, USA, Colombia) om de wijdingsplechtigheid mee te maken. Dat maakte het nog meer bijzonder. Behalve het feit dat mijn ouders, zus, ooms en tantes ook aanwezig waren, was het mooi om te zien dat sommige mensen die al niet meer (of allang) naar de kerk gingen, daardoor terug zijn gekomen. Dit heb ik zeker niet gedaan, maar onze Heer Jezus Christus.

Christus te volgen is mooi! Mijn eerste mis heb ik ook, de dag na de wijding, in Amby gedaan. Dat was ook een dag vol met verrassingen. Ik moet toegeven dat ik wel wat zenuwachtig was, maar toen ik de vele mensen in kerk zag zitten, heb ik mij heel erg dankbaar gevoeld. En er is geen betere manier omdat te uiten dan met een eucharistieviering. Dank te zeggen, goed te zeggen over God, omdat hij altijd trouw geweest is in mijn leven, en ook in uw leven.



Kapelaan Andy Garcia temidden met zijn familieleden.

4 koren, acolieten van al onze parochies, de mooie bloemversiering, vele priesters, vrijwilligers en de harmonie St. Walburga kon ook niet missen. Die hebben mij begeleid naar de receptie in de Ambyerhoof voor de receptie.

Precies een week daarna, mocht ik ook de eerste communie vieren van 16 communicantjes uit Amby, met wie ik een jaar lang aan het voorbereiden was. Dat vond ik ook bijzonder, want voor de kinderen was het de eerste keer dat ze Jezus mochten ontvangen; en voor mij was het een van mijn eerste missen als pas gewijde priester.

Ik ben daarna naar Mexico vertrokken voor mijn vakantie-tijd. Daar mocht ik ook vele "eerste" missen doen, zowel in mijn oorspronkelijke parochie, als met mijn gemeenschap van de Neocatechumenale Weg, die sinds ik 15 was, mijn roeping hebben zien groeien. Ik ben ook naar het zuiden van het land gegaan, want daar woont nog steeds familie van moederskant onder wie opa en oma; ik had ze

al jaren niet meer gezien en ik heb daar ook mijn eerste mis gedaan in de parochie waar ik gedoopt werd.

15 juli ben ik teruggekomen naar Nederland, God dankend dat Hij mij hiernaartoe heeft geroepen. Ik kijk met dankbaarheid terug naar deze mooie tijd die blijft als een zegel in mijn hart, want God is zo goed geweest.

Ik wil alsnog de mensen bedanken die voor mij hebben gebeden, die op de een of andere manier zich hebben ingezet om mij te helpen en die mij hebben gefeliciteerd.

Kapelaan Andy Garcia



800 jaar Kerststal

Deze kerstmis zal bijzonder zijn. Het is dan precies 800 jaar geleden dat er de eerste kerststal was zoals wij die nu nog kennen. En die eerste kerststal was ook nog een levende kerststal, zo levend dat de mensen meenden dat het kind in de kribbe het Jezuskind zelf was. Dit gebeurde in een kleine plaats in Italië in het Rieti-dal in de provincie Latium ongeveer 75 kilometer ten Noorden van Rome in een dorpje dat Greccio heette. Franciscus had net zijn kloosterregel goed gekeurd gekregen door de Paus en hij moet toen gedacht hebben, maar het allerbelangrijkste is toch dat God mens geworden is en als een kind bij ons geboren is. Als een kind heeft hij gedronken aan de borst van zijn moeder. Zo kwetsbaar heeft God zich gemaakt om zijn liefde voor ons mensen bij ons te willen opwekken. Enkele maanden later zal Franciscus zijn beroemde Zonnelied dichten, waarin hij God prijst als de Allerhoogste, als de zoon van ons bestaan en daarin roept hij uit: "Laudato si".



Het verhaal gaat dat Franciscus in 1223 naar Greccio komt en daar verzamelen zich boeren, herders, ambachtslieden en arme mensen. Sommige hadden geschenken meegenomen om het kindje hulde te brengen en ze te delen met arme mensen. Franciscus wilde dat we kerstmis nog intenser zouden gaan beleven. Hij nodigde een priester uit om op een geïmproviseerd altaar de Heilig Mis op te dragen. Omringd door zijn medebroeders zong Franciscus de woorden van

het Evangelie van Lucas. En allen die erbij waren zagen opeens een mooie baby stil in de kribbe liggen. Toen Franciscus, vervuld van Gods genade, het kind in zijn armen nam, was het alsof hij het wakker maakte uit een diepe slaap. Allen die erbij waren, waren getuigen van dit wonder en sommigen namen

zelfs een beetje stro mee van de kribbe als geneesmiddel voor zieke mensen en dieren.

Op de pastorie (open tussen 10.00 en 12.00 uur) is het boek te koop: De geboorte van de Kerststal. Hoe Franciscus in Greccio Kerstmis vierde.

De prijs is 10,- euro.

Matti Jeukens O.L.V. van Lourdesparochie

Klooster Greccio in het Rieti-dal



Dekenaar Nieuws vraagt uw steun!

Om dit infoblad en de website in stand te kunnen houden, doen wij een beroep op uw financiële steun.

U kunt uw vrijwillige bijdrage storten of overschrijven op: NL 37 INGB 0003 1526 30 t.n.v. Dekenaar Maastricht onder vermelding van Dekenaar Nieuws.

Het Dekenaar Bestuur dankt u voor uw bijdrage.

<https://www.facebook.com/dekenaatmaastricht/> website: www.rkmaastricht.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om kopij en fotomateriaal digitaal aan te leveren via dekenaat.maastricht@gmail.com.



Nieuws uit de Sint Matthiasparochie wegens het ontbreken van een website c.q. facebook



Foto: Sander van Daal

De Sint Matthiaskerk is in tegenstelling tot de Sint Servaaskerk en de Onze Lieve Vrouwekerk altijd een echte parochiekerk geweest. De twee basilieken waren voorheen kapittelkerken en ook min of meer devotiekerken ter ere van Sint Servaas en Onze Lieve Vrouw. De Matthiaskerk daarentegen is altijd een parochiekerk gebleven. De parochie kent een interessante geschiedenis qua oprichting, groei en pastorale bezetting.

Sinds juni jl. hebben de Sint Servaasbasiliek en de Sint Matthiaskerk dezelfde pastoor. Alleen dat al is uitzonderlijk in hun geschiedenis. De Sint Matthiasparochie en de Sint Hubertusparochie werden sinds de sluiting van laatstgenoemde kerk met elkaar verbonden. Thans wordt er door de afzonderlijke besturen gewerkt aan één fusie van deze drie parochies. Het open houden van twee monumentale kerken vergt heel wat. Onderhoud, financiën maar evenzeer bezetting en gepast gebruik en openstelling van de gebouwen vragen veel aandacht.

Voor de Matthiaskerk zijn de plannen volop in ontwikkeling. De eerste stappen zijn in ieder geval gezet. Het prachtige Binvignat orgel wordt dan ook bespeeld. Het historisch instrument werd in 1808 gebouwd en in 1990 door de firma Flentrop gerestaureerd. Mevrouw Claudia Kranen-Moonen weet er als organiste heel wat uit te halen.

De wekelijkse Nederlandstalige weekendmis vindt plaats op zaterdag om 17.30 uur. Parochianen kunnen in deze stemmige Heilige Mis met orgelspel bidden voor hun intenties en de zondagsliturgie meevieren. Opgave van intenties kan via het parochiekantoor van de Servaasbasiliek.

INTERNATIONALE MIS

Op zondagavond vindt de internationale Mis plaats. In geen andere kerk komen zoveel verschillende nationaliteiten samen. Gemiddeld heeft deze Mis een bezetting van 150-180 kerkgangers. Men spreekt hoofdzakelijk Engels maar de voorbeden zijn in verschillende andere talen. Naast orgelspel en volkszang zingt een keer per maand het Community Choir Maastricht. Het koor is samengesteld uit studenten en expats onder leiding van Hans Heykers, tevens dirigent van de Cappella Sancti Servatii en repeteert iedere dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Servaasbasiliek. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom. In de Sint Matthiaskerk vinden jonge, gelovige mensen hun vertrouwde plaats en zo blijft ook in onze tijd de Matthiaskerk een echte parochiekerk. Na de Mis is er een ongedwongen samenzijn met koffie of frisdrank. Het is bemoedigend en hoopvol om zoveel jonge mensen bijeen te zien.

MARKTMIS

Op vrijdag 13 oktober is er ook een begin gemaakt met de zogenaamde "Marktmis". Op vrijdag wordt de grote weekmarkt in Maastricht gehouden. Een goede gelegenheid om de marktbezoekers de kans te geven om in de monumentale, prachtige Matthiaskerk de Heilige Mis mee te vieren.

Om 12.00 uur, midden op de dag, zal deze Mis gehouden worden. Op verzoek van de Internationale studenten is ook gekozen om op donderdagmorgen om 07.00 uur een H. Mis te houden.

Met ingang van zondag 3 december wordt ook een Hoogmis om 11.45 uur gehouden. In deze Heilige Mis zullen ook de leden van de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament acte de présence geven. Zo zijn er dan in het weekeinde twee Nederlandstalige weekendmissen zaterdag 17.30 en zondag 11.45 uur en een Engelstalige Mis om 18.00 uur. Daarnaast wordt erover nagedacht om ook voor de Sint Matthiaskerk een reguliere openingstijd te hebben zodat mensen overdag in deze mooie kerk kunnen bidden en verstillen. Daartoe roepen we parochianen op om een suppoostengroep te vormen. Ook hier geldt veiligheid voor mensen en het gebouw. Bent u bereid om een uur wacht te houden? U kunt zich melden bij het parochiekantoor.



Binvignat orgel

PELGRIMSTOCHT IN ONS EIGEN LAND

FEDERATIE EDITH STEIN

Mensen zeggen weleens: "Ik zou graag nog naar Lourdes willen, maar dat is voor mij een te grote reis..." Vaak worden er reizen georganiseerd naar Lourdes en vele oudere mensen zijn daar al verschillende keren geweest. Maar er komt een tijd dat je het iets rustiger aan moet doen. En dan?

De "Blauwe Zusters" van Moorveld organiseren zo nu en dan kleine pelgrimstochten naar verschillende plekken voor ouderen uit ons dekenaat die zelf niet meer in staat zijn om op bedevaart te gaan.

De meesten kennen wel het verhaal van Lourdes, maar wie kent het verhaal van onze lieve Vrouw Ter Nood, die vereerd wordt op een groot heiligdom in Heiloo, in ons eigen landje? Daarom organiseerden de zusters op 18 en 19 september jl. een kleine bedevaart met een groepje van vijf parochianen om haar geschiedenis te leren kennen. Een pelgrimstocht in ons eigen land...

"We hebben samen gebeden, gegeten (ook Limburgse vlaai gedeeld met de mensen uit het noorden) en een gezellige tijd doorgebracht. Maria heeft ons hier samengebracht om haar te danken en zij heeft ons kracht en troost gegeven. Al onze intenties hebben we aan haar toevertrouwd", vertelt Zuster Fidei.

De tientallen noveenkaarsen en nog meerdere kleine kaarsen zijn een bewijs van de grote devotie die het noorden nog steeds heeft voor Maria, die ons wil helpen in al onze noden.



*Meer informatie:
tel.: 06-19.98.59.37 of
email: m.mirakel@servidoras.org*

De Itterse kerkklok



Er zullen nog maar weinig kerken zijn met een uurwerk dat elke week handmatig moet worden opgewonden. Welnu, in de Martinuskerk van Itteren bevindt zich een die dateert uit 1932 en is gemaakt door de Amsterdamse firma T.H. Hogen.

Deze klok heeft een looptijd van ongeveer acht dagen. Dat betekent dat de klok elke week moet worden opgedraaid. En dat is geen kleinigheid: Na het beklimmen van de toren moet het uurwerk zo'n 190 maal en het slaguurwerk (heel zwaar) ongeveer 45 maal worden rondgedraaid.

De eerste persoon die de klok heeft verzorgd was schoolmeester Sjeng Smeets die de bijnamen had van "Pake" en "de kleine meester". Vanaf 1948 werd hij daarbij geholpen door Jef Winkens (destijds 18 jaar), die deze taak – uiteraard met medewerking van anderen – heeft volbracht totdat hij in 2021 zijn 91^e levensjaar bereikte.

Ook het luiden van de klok gebeurde handmatig, maar dat was het werk van de koster.

Pas sinds vorig jaar hoeft daarvoor nog maar alleen op een knopje van de afstandsbediening te worden gedrukt.

ANBI status Dekenaat Maastricht

Het dekenaat Maastricht is een ANBI-erkende instelling, d.w.z. een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling. Het ANBI nummer van het dekenaat is 861360527

Over schenkingen en giften die aan het dekenaat worden betaald hoeft door de ANBI-status geen schenkingsbelasting te worden betaald. Met deze schenkingen en bijdragen kunnen we bijvoorbeeld het dekenaal nieuws op papier blijven uitgeven en onze website in stand houden.

Belastingtechnisch is de vrijwillige bijdragen aan het dekenaat een gift die u soms in aftrek kunt brengen op het belastbaar inkomen als u aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. (Dan moet de gift aan het dekenaat samen met andere giften meer dan 1% van het verzamelinkomen bedragen.)

U hoeft niet aan deze eisen te voldoen als er sprake is van een periodieke gift.

Daarvan is sprake als u een overeenkomst met het dekenale bestuur sluit waarbij u zich verplicht om gedurende tenminste 5 jaren een gift te doen.

De betalingsverplichting eindigt bij eerder overlijden. De hoogte van de door u betaalde gift speelt dan voor de aftrekbaarheid geen rol.

Als u zo'n overeenkomst om een periodieke gift te betalen wilt sluiten met het oog op de aftrekbaarheid van uw gift zijn daarvoor twee mogelijkheden:

1. U kunt zelf de overeenkomst downloaden van de site van de belastingdienst (https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z6fol.pdf) en deze ingevuld mailen naar de penningmeester van het dekenaal bestuur, dhr. Joep Ottenheim e-mailadres: penningmeesterdm@ziggo.nl. Na ondertekening door de penningmeester van het dekenaal bestuur ontvangt u voor uw administratie een exemplaar retour.
2. De penningmeester van dekenaal bestuur stuurt de overeenkomst aan u toe, zodat u die kunt invullen en retourneren. U kunt hierom vragen bij de penningmeester: penningmeesterdm@ziggo.nl.



Kijk ook eens op onze website
www.rkmaastricht.nl

<https://www.rkmaastricht.nl/index.php/jeugd/life-teen-maastricht/>



**WIJ ZIEN JOU
GRAAG BIJ LIFE TEEN!**

H.Mis met muziek gemaskert door en voor jongeren.

Aansluitend
**programma voor
tieners** in het Jeugdthoek.
Iedere **2e zaterdag**
van de maand
(m.u.v. februari, mei en juli)
tussen **18:30-21:00 uur**

DATUMS 2023-2024	
9 september	9 maart
14 oktober	13 april
11 november	18 mei
9 december	8 juni
13 januari	6 juli
17 februari	

LIFE TEEN
Lauding Teams Closer to Christ

De Vier Evangelistenkerk,
Dukaatplein 21, Maastricht

KERSTMIS 2023: INSPIRATIE VOOR DE TOEKOMST

Wat hebben gesprekken over Maastricht 2040, Tweede Kamer verkiezingen, de brief van het bisdom over kerkgebouwen en de encyclieken over klimaatverandering met elkaar gemeen?

Wat heeft Kerstmis hier mee te maken?

Dit najaar organiseert de gemeente wijkbijeenkomsten over hoe Maastricht er in 2040 moet uitzien. Het valt op dat mensen dan praten over wat vandaag moet veranderen. Ze klagen bijvoorbeeld dat men elkaar in de straat niet meer kent en dat er steeds minder ontmoetingsplekken zijn. De politieke partijen hebben verkiezingsprogramma's met visies geschreven. De kiezers letten op zaken die nu hun dagelijkse leven beïnvloeden en laten dat hard en duidelijk in hun stemgedrag merken.

Het bisdom heeft de brief "Het huis van God in de parochie, Handreiking voor kerkbesturen

over de toekomst van onze kerkgebouwen" gepubliceerd. Hierin wordt opgeroepen om in federatieverband een pastoraal beleid te ontwikkelen en per kerkgebouw na te denken over het toekomstige gebruik ervan. De kerkbesturen onderkennen dat, maar zijn druk met de dagelijkse gang van zaken.

De Paus heeft twee opeenvolgende encyclieken over klimaatverandering geschreven: *Laudato si'* (Geprezen zijt Gij) in 2015 en *Laudate Deum* (Prijs God) dit jaar. Hierin roept Hij ons op om beter met de Schepping om te gaan. De aarde is een cadeau van God en geen bezit van ons. De encyclieken hebben de kranten gehaald maar niet alle parochies.

Wat is een rode lijn door de gesprekken in de wijken, de verkiezingen, het open houden van kerken en het commentaar op de encyclieken? Het zou het gebrek aan gemeenschapszin en bezorgdheid over de toekomst kunnen zijn. Wat allemaal op ons afkomt gaat ons boven de pet. Dan worden mensen angstig, opportunistisch of opstandig. Tegen deze achtergrond zijn de twee encyclieken extra interessant. In *Laudato si'* (2015) zet de Paus op een rijtje wat niet goed gaat met de aarde en de natuur en wie daar iets tegen kan doen. *Laudate Deum* zegt dat er sinds de vorige encycliek te weinig is gebeurd en regeringen nu echt aan de slag moeten. De Paus kiest een andere benadering dan alleen dramatische cijfers noemen over de afname van de biodiversiteit en de waterkwaliteit of de stijging van de temperatuur en de zeespiegel. Hij gaat uit van de eenheid van het leven op aarde, van de Schepping als een "Gesamtkunstwerk". Bijzonder is dat de beide encyclieken zowel antwoorden op "de schreeuw van de aarde en de armen" als perspectief bieden. Hij vraagt nadrukkelijk aandacht voor

de mensen die het toch al moeilijk hebben. In de oplossingen voor de klimaatverandering vertrouwt de Paus niet op technische innovatie alleen, samenwerking tussen alle landen en inzet van ieder individu zijn ook nodig.

De Paus roept ons op om "...niet langer onverschillig te zijn, te leven en te werken vanuit een houding van respect en zorgzaamheid voor het welzijn van mens en aarde. We moeten onszelf weer verbinden met onze spiritualiteit, ons hart, onze intuïtie en de omgeving waarin we leven. Dan komt er ruimte om onze levensstijl aan te passen... Dan kunnen we herijken wat belangrijk is en wat bijdraagt aan een waardevol leven."

Kerstmis is gezelligheid, lekker eten en drinken. Dan ervaren we het verschil tussen met dierbaren of alleen aan de tafel van het leven te zitten.

Kerstmis gaat over de geboorte van Jezus Christus en dat voor God iedereen gekend en geliefd is, nu en in de toekomst. Kerstmis staat dan symbool voor perspectief bieden, opnieuw beginnen en blijven doorgaan – ook als het even tegen zit. Geniet van het mooie moment van de kersttijd en besef dat het ook een spiegel is voor wat echt belangrijk is in het leven. Leven op de aarde als in "een gemeenschappelijk huis" van mensen en natuur hoort daarbij.

Kerstmis is ook God in de eucharistieviering danken en prijzen voor zijn Schepping en zijn Licht in ons leven. Dan kunnen we inspiratie opdoen voor wat er echt toe doet in het leven. Waaronder onze individuele bijdrage aan een gezond beheer van het prachtige leven op aarde voor alles en iedereen.

"Gesamtkunstwerk" Koepelkerk wenst alle lezers een Zalige en inspirerende Kerstmis en een voorspoedig 2024.

Willem Wolters



Kerststal in de buitenlucht



Kerststal binnen in de kerk

Federatie
Oost
Parochie
Walburga
in Amby

TEKENEN VAN HOOP

Tekenen van hoop is het thema van de eerste adventszondag voor de dienst van de St. Jan met de St. Servaas

Traditiegetrouw wordt sinds 1998 deze zondag gezamenlijk gevierd. Zo ook dit jaar en nu komt de St. Jan naar de St. Servaas voor de afsluitende gezamenlijke slotviering. De dienst is samen voorbereid. Het adventslicht wordt brandend binnengebracht door de delegatie uit de buurkerk. Bij het ontsteken van de eerste kaars op de krans wordt in beide kerken dezelfde tekst voorgelezen. Ook de Bijbellezing wordt verzorgd door iemand uit de buurkerk.

De geloofsbelijdenis en de voorbeden doen we samen in de slotviering.

Ons gezamenlijk collectedoel (diaconaal project voor de stad Maastricht) is voor Refugee Project Maastricht. Zij bieden vluchtelingen zonder status activiteiten aan om zich toch een beetje thuis te kunnen voelen in Maastricht.

Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers. Een groot deel van de activiteiten is in de binnenstad.

Om de deelnemers de gelegenheid te bieden deel te kunnen nemen is een actie gestart om buskaartjes te kunnen kopen. Zelf hebben ze daar het geld niet voor.

Tijdens de slotviering zal iemand van het project er iets over vertellen en daarna wordt er voor dit doel in de slotviering gecollecteerd.

Na de viering ontmoeten we elkaar in de Kanunnikenkelder met koffie en thee.

Wij wensen elkaar een goede advents- en kersttijd toe.



Informatie:

UITNODIGING KERSTSPEL

23 december 2023 om 11.00 uur
in de St. Jan in Maastricht.



De Raad van Kerken Maastricht nodigt alle kinderen van 4 t/m ca. 10 jaar met hun ouders, oma's en opa's, vriendjes en vriendinnetjes uit voor een poppenspel n.a.v. de icoon van de Geboorte van Christus.

Vader Sergey van de Orthodoxe Kerk vertelt met poppen het verhaal van de Geboorte van Jezus en we zingen daar met elkaar mooie kerstliedjes bij.

In het verhaal zien jullie Maria en Jozef, de herders, engelen, de drie Wijzen uit het Oosten en natuurlijk het kindje Jezus.

Allemaal hartelijk welkom in de St. Jan.
Informatie: ellydehaanverduyn@gmail.com

of 06 40261066
Elly de Haan - Verduyn



Federatie Johannes Paulus II en parochies Anna/ Lambertus en Theresia/ Jozef

In onze federatie willen wij graag licht zijn voor andere mensen. Jezus mag het licht in ons leven zijn en na zijn voorbeeld willen wij onze medemens niet vergeten. Ziet u onze activiteiten in de kerstperiode:

Kerstpakketten

Ook dit jaar zullen wij weer kerstpakketten gaan brengen naar gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben in de kersttijd.

U kunt ons daar weer bij helpen. Wij verzamelen tijdens de advent houdbare, niet alcoholische, producten. Met deze producten stellen wij dan kerstpakketten samen die wij dan zullen uitdelen in de laatste week van de Advent. U kunt de producten brengen op de eerste, tweede en derde Adventszondag. Dus op zondag 3, 10 en 17 december. Daarna worden de pakketten samengesteld.



Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Pastoor R. Schols

KINDERKERK DE LEVENSBOM



Woensdag 20 december: 14.00 u.-15.30 u. Kinderclub Zaalte Annakerk
Zondag 24 december: 18.00 u. Kerstspel in kerk Wolder
18.00 u. Gezinsmis in kerk Malberg
Woensdag 17 januari: 14.00 u.-15.30 u. Kinderclub Zaalte Annakerk
Zaterdag 27 januari: 13.00 u.-14.30 u. Kinderen bidden voor kinderen in kerk Wolder
Woensdag 31 januari: 14.00 u.-15.30 u. Kinderclub Zaalte Annakerk

Meer info: pastoor@jpmaastricht.nl of www.jpmaastricht.nl

Kinderkoor:

KOM JIJ MET ONS SAMEN ZINGEN?

We proberen een kinderkoor samen te stellen, waar kinderen muziek kunnen maken en op deze manier de liturgie in onze kerken kunnen opluisteren. De bijeenkomsten om alles te oefenen vinden plaats in het zaaltje van de Annakerk.

Bericht aan de kinderen van onze parochiefederatie:

KINDEREN VAN 8, 9, EN 10 JAAR ZIJN VAN HARTE WELKOM. JIJ MAG OOK PIANO SPELEN, of BLOKFLUIT, enz. ALLES WAT JE LEUK VINDT.

WE REPETEREN OP ZATERDAG VAN 15:00 TOT 16:00 UUR IN DE ZAAL ACHTER DE SINT ANNAKERK



Tip voor je ouders:

ALS JE OUDERS TOCH BOODSCHAPPEN GAAN DOEN IN DE BUURT, KUNNEN ZE JE BRENGEN EN NA EEN UURTJE KUNNEN ZE JOU WEER OP KOMEN HALEN.

WE ZOUDEN HET HEEL GEZELLIG VINDEN ALS JIJ KOMT. JIJ KUNT JE OPGEVEN BIJ KAPELAAN VINCENT KUMAR : 0615458087 (POTTERIEPLEIN 33) of stuur een mailtje naar vincent.kumar38@gmail.com

Diensten en activiteiten tijdens de Kerst

Met de Kerst zullen er natuurlijk ook dit jaar weer activiteiten plaatsvinden in de kerken van de federatie Johannes Paulus II en de parochies Anna/ Lambertus en Theresia/ Jozef.



Kerstconcerten

Annakerk	17 december	15.00 u. Harmonie Petrus en Paulus. (de Greune).
Therersiakapel	17 december	14.30 u. Vocal Group Celebrations

Kribkestoct Wolder



Kerk Wolder 22 december vanaf 17.00 u.

17.00 uur zal de kerk geopend zijn. Om 17.30 u. begint het kerstconcert van het kerkelijk zangkoor Sint Caecilia. Daarna is er vanaf 19.00 uur het kerstspel Oberufer, dat wordt opgevoerd door De Kompanie. Vanaf 20.00 u. tot en met 21.00 u. worden er kerstverhalen voorgelezen in het Maastrichts dialect met afwisselend kerstmuziek. Uiteraard zal het kerkplein feestelijk verlicht zijn en zal ook de geheel nieuwe ledverlichting onze mooie kerk aanstralen. Tevens zullen de ramen van de pastorie weer sfeervol voorzien worden van een zestal kerstkribbes.

Kerststal kijken

Pastorie Oud Caberg 26 december Vanaf 14.00 u.

Pastoor Schols heeft zijn halve kamer omgebouwd tot tot kerstal. Een heel landschap. U kunt deze bekijken in de pastorie 14.00 u. tot 15.00 u.

Kerk van Oud- Caberg 26 december vanaf 13.30 u.

U kunt de kerststal van de kerk in Oud-Caberg bekijken vanaf 13.30 u. tot en met 16.30 u. U vindt hier ook een tweede kerststal. Kinderen zullen hier hun ogen uitkijken. Beide kerststallen in de kerk zijn de moeite waard.

Kerk van Wolder 26 december Na de mis van 9.30 u.

Na de mis kunt u de kerststal in de kerk komen bezichtigen tot 14.00 u. Tevens zal er koffiedrinken zijn in de pastorie aan de overzijde van de kerk. Ook in alle andere kerken zijn kerstkribbetjes te bekijken.



Kerststallen uit vroegere jaren in de Onze Lieve Vrouw "Sterre der Zee" te Maastricht

BIJZONDERE VIERINGEN KERSTMIS EN OUD-EN NIEUW DEKENAAT MAASTRICHT

Kerk	23 december	24 december (Kerstavond)	25 december 1 ^e Kerstdag	26 december 2 ^e Kerstdag	30 december	31 december Oudjaarsavond	1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
Sint Servaasbasiliek, Keizer Karelplein		10.00 18.00 Gezinsmis 23.00 Nachtmis	11.00	11.00		10.00	11.00
Sint Matthias, Boschstraat		20.00 Engelstalige Nachtmis	09.30 Herdertjesmis 18.00 Engelstalige <is		17.30	11.45 17.00 Adoration and Confession 18.00 Engelstalige Mis	Geen mis
OLV van Lourdes, Oostermaas (online te volgen via www.kerkomnou.nl)		10.30 18.00 gezinsviering 20.00 Nachtmis (de Gele Rijders)	10.30 (Ad Hoc Koor)	10.30 (ensemble harmonie de Gele Rijders)		Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
H. Martinusparochie, Wyck		22.00	11.00	11.00		19.00	11.00
H. Walburga, Amby		18.00 Gezinsmis met kerstspel 22.00 Nachtmis	11.30 Hoogmis	11.00		Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
H.H. Monulfus & Gondulfus, De Heeg		20.30 Nachtmis	11.30 Hoogmis			Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
H. Michaël, Heugem- Randwyck	19.00 gezinskoor	17.00 Vitala+ Herdertjestocht 19.00 Nachtmis				19.00	Geen informatie ontvangen
Sint Petrus-Banden, Heer		18.00 Gezinsmis met kerstspel 22.00 Nachtmis	9.45 Hoogmis	9.45		Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
H. Antonius van Padua, Scharn			10.00 Hoogmis			Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
San Salvator, Daalhof		20.00 Nachtmis (Pie en Pow kapel)	11.30 (Mixed harmony)			11.30	
H. Hart van Jezus, Oud- Caberg		21.00 Nachtmis	11.30 Fanfare Concordia			11.30	11.30 aansluitend nieuwjaars- receptie
H.H. Petrus en Paulus, Wolder		18.00 (met kerstspel) 23.00 Nachtmis	9.30 (fluitensemble harmonie Wilhelmina)	9.30 (jeugdharmonie Petrus en Paulus)		09.30	
De Vier Evangelisten, Malberg		18.00 Gezinsviering	09.00 Volkszang	09.00		09.00	
H. Anna & H. Lambertus, Annakerk, Brusselsepoort		20.30 (Ascension)	10.00 (Vocalgroup Alliance)	10.00		19.00	10.00
Sint Jozef en Sint Theresia, Belfort & Biesland	Geen mis	18.30 (kerkelijk zangkoor St. Jozef)	11.30 (Aajd koper)	Geen mis	17.30		Geen mis
Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, OLV Plein		10.00 (Schola Gregoriana) 18.30 Gezinsmis met kerstspel (Sjamaes) 23.00 Nachtmis (Basilicakoor)	08.45 Herdertjesmis (samenzang) 11.00 Hoogmis (Basilicakoor)	11.00 (samenzang) 15.00 Kindje wiegen			11.00 Hoogmis (samenzang)
H. Petrus, St. Pieter beneden		19.00 Gezinsmis met kerstspel (familiekoor) 21.00 Nachtmis (St. Ceciliakoor)	09.45 (St. Caeciliakoor)				
Allerh. Verlosser en H. Petrus St. Pieter op de Berg		23.00 Nachtmis (St. Caeciliakoor)		09.45 (St. Caeciliakoor)			11.00 (St. Caeciliakoor)
H. Johannes de Doper, Limmel		18.30 Nachtmis	9.00 Hoogmis			09.00	
Koepelkerk, H. Joannes Bosco & H. Hart van Jezus, Wyckerpoort		20.00 Nachtmis	10.30 Hoogmis			10.30	

BIJZONDERE VIERINGEN KERSTMIS EN OUD-EN NIEUW DEKENAAT MAASTRICHT

Kerk	23 december	24 december (Kerstavond)	25 december 1 ^e Kerstdag	26 december 2 ^e Kerstdag	30 december	31 december Oudjaarsavond	1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
H. Cornelius, Borgharen		22.30 samenzang	10.30 samenzang	10.30 samenzang		10.30 samenzang	
H. Martinus, Itteren		19.30 (Muzikaal Trio)			19.00 samenzang		
H. Agnes, Bunde		18.30 koor Ger Real	11.30 gelegenheids- koor	11.30 kerstspel (Harmonie)	17.30 samenzang	11.30 (samenzang)	
H. Martinus, Geulle			10.00 samenzang	10.15 samenzang		10.15 samenzang	
Onbevlekt Hart van Maria, Moorveld		19.30 Kerstspel	11.00 zangkoor		19.00 samenzang		11.00 zangkoor
H. Catharina, Ulestraten		17.30 Kerstspel	09.00 zangkoor	09.00 zangkoor		09.00 zangkoor	
Basiliek van het H. Sacrament, Meerssen		11.00 17.30 Gezinsmis 22.00 Nachtmis	11.00	11.00		Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
H. Jozef Arbeider, Meerssen- West	19.00	19.00		10.00		Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen
H. Hart van Jezus, Rothem		20.30	10.00			Geen informatie ontvangen	Geen informatie ontvangen

Kerkenvisie Maastricht “inwonersenquête”

Bekijk de volledige rapportage en open de hyperlink:

In 2023 is veel werk verricht aan het opstellen van een visie voor de toekomst van gebedshuizen in Maastricht. Kerkbesturen zijn geïnterviewd, gebedshuizen zijn bekeken, een lange inventarisatie van het vroegere en huidige kerkenbestand is gemaakt. Afgelopen zomer werden ook de leden van het Maastricht-panel bevraagd naar hun mening over het belang van gebedshuizen en eventuele herbestemmingsideeën. Dat is samengevat in een onderzoeksrapport, dat u hier kunt vinden: [Kerkenvisie 2023 | Maastricht in Cijfers](#).

De laatste maanden van het jaar is er hard gewerkt aan het afronden van het onderzoeksrapport, het bespreken daarvan met betrokkenen en er worden gesprekken gevoerd met de raad van kerken en de Maastrichtse pastores. In het eerste kwartaal van 2024 zal een raadsnota worden opgesteld voor de gemeenteraad, waar beslissingen worden genomen over zaken als ruimtelijke ordening en sociale binding in de wijken. Want de gemeente gaat niet over geloof of eredienst, maar wil wel samen met de kerkbesturen, met gebruikers en bewoners een duurzame omgang met het kerkenbestand van Maastricht bereiken.

Goed voor het geloof, goed voor de stad



Kinderpagina



Je hoeft niet veel te spreken
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat je de vrede vindt
als je dit Kind naar binnenlaat.

Je hoeft geen schatten mee te dragen,
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat voor dit Kind
een klein gebaar volstaat,

Je hoeft niet lang te blijven,
wanneer je naar de kerststal gaat,
als je maar begrepen hebt,
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn
wanneer je naar de kerststal gaat,
dit Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat;

Je hoeft niet veel te wensen,
wanneer je naar de kerststal gaat,
weet dat in het nieuwe jaar,
dit Kind je nooit verlaat.



Schrijf op wat er is bijgetekend...



Puzzel: Kaars, Bel, Radio, Bal, Pot, Knoop, Maan, Oplossing: Kerstboom