

Communiefest in Bunde,

Wat een mooie dag was het zondag 28 mei, de zon scheen, alle kinderen waren feestelijk gekleed, de kerk zat vol met pappa's en mamma's , opa's en oma's, tantes en ooms, iedereen was aanwezig op deze speciale dag.

De kinderen hadden maandenlang de communielessen gevolgd, de liedjes geleerd, geknutseld en zondag was het dan eindelijk zover. Ze waren wel een beetje zenuwachtig maar samen ging het prima.

Na de mis stonden ze nog op de trappen voor een mooie groepsfoto ,kregen ze van pater Andreas namens het kerkbestuur een mooi aandenken en daarna in optocht naar buiten waar ieder kind nog een mooie ballon kreeg. En daarna was het Feest.

