

## **In memoriam Marth Nijsten-Janssens**

Hoe zal zij in onze herinnering blijven?

Een blijde mens, vriendelijk, hulpvaardig, bescheiden, een heldere blik, een "doe"-mens, kundig met naald en draad, een stille werker in de achterhoede.

Haar zorgen voor de parochie - of ter ere Gods - zijn van velerlei aard.

- het wassen - strijken en stijven van het liturgisch tafellinnen;
- het maken van de kleding voor de misdienaars;
- meehelpen met het knopen van de smyrnalopers rond het altaar;
- de koffie verzorgen na de H. Mis op de derde zondag van de maand;
- als lector bijna 25 jaar actief op zaterdag of zondag en extra bij uitvaarten.

Met een groot hart voor de zieke medemens was Marth betrokken bij het ziekencomité, en later "De Zonnebloem" als vrijwilligster en zelfs acht jaar als voorzitter.

Het handwerkgroupje op maandagmiddag moet haar menig gezellig uurtje hebben gebracht.

Kort en goed: wij allemaal zullen haar missen en met haar, haar mooie Vlaamse accent.

Ga genieten Marth, daar boven, in de hemel en dank je wel voor alles.

Bunde, 19 maart 2022